



# NIEUWSBRIEF december 2012

Stichting LUSEKELO ZAMBIA

[www.lusekelo.org](http://www.lusekelo.org)

*"if we all work together poverty will be swept away"*



## Het bezoek aan de Lusekelo Community School



Wat was het een feest om na anderhalf jaar alle lieve mensen die we leerden kennen in de loop van de jaren, weer terug te zien! En wat was de verrassing groot om de uitbreiding van de school met eigen ogen te kunnen aanschouwen! Een nieuw schoolgebouw met drie lokalen en twee nieuwe lerarenhuizen waren erbij gekomen. En al weet je het met je verstand, als je het dan met eigen ogen ziet, worden die ogen wel een beetje vochtig op dat moment. Onze huisjes waren brandschoon en onze bedden voorzien van splinternieuwe muskietennetten. Op ons bed lag een lieve welkomstbrief. We voelden ons meer welkom dan ooit tevoren. Onze eerste vergadering was met de inspecteur van onderwijs in Mumbwa. Zij sprak haar waardering uit over het onderwijs op de school. De resultaten van de leerlingen waren prima. De school voldeed nu aan alle eisen en had een officieel geregistreerd schoolnummer ontvangen, zodat de kinderen hun eindtoets op hun eigen school mochten maken. Voorheen gebeurde dat nog op de dichtstbijzijnde school, 7 km verderop gelegen. Ook was ervoor gezorgd dat de nieuwe schoollokalen door de overheid werden voorzien van meubilair. De volgende dag zagen we de kinderen van de school ( inmiddels **van 24 bij de start gegroeid naar 559!**) bij de dagopening.

Heel indrukwekkend om al die verwachtingsvolle donkere gezichten voor je te zien en ze het Zambiaanse volkslied te horen zingen. 's Middags was er een vergadering met het hoofd van de school en de voorzitter van het school



bestuur gepland. We wilden graag weten wat er was gebeurd met het door het Achmea Fonds gedoneerde geld dat was overgebleven van de bouw van lerarenhuis 5.

Mr. Mutakula, het hoofd der school, legde omzichtig uit waaraan hij dat had besteed. Bouw van toiletten en verf voor een van de andere huizen. Oeps ... Opnieuw moesten we uitleggen dat dat niet de bedoeling was. Geld



mag alleen besteed worden aan die zaken, waarvoor we bij de vermogensfondsen een aanvraag hebben ingediend. Hier hadden we een fors probleem te pakken. Na een lang en goed gesprek kwam de school met een plan om het verkeerd uitgegeven geld weer op de schoolrekening te kunnen bijschrijven. Tsja, wij hebben die grote fondsen nog langer nodig en dan moeten we er wel voor zorgen dat we aan hun voorwaarden voldoen. Daarna bleek er nog een groot probleem opgelost te moeten worden. Beide juffen van het eerste uur, **Judy** en **Agatha**, geven al sinds 2006 (gratis) les, maar hebben nog steeds geen diploma. Dit had het afgelopen jaar op allerlei manieren tot scheve verhoudingen geleid. In een gesprek met het hoofd der school, de voorzitter van het schoolbestuur en de beide leerkrachten werden eerst alle problemen en vervolgens de wederzijdse verwachtingen uitgesproken en ook hier hebben de partijen een gezamenlijke



oplossing kunnen vinden. De lucht was geklaard en opgelucht kan er weer verder gewerkt worden. Beide juffen konden het afgelopen jaar hun middelbare schoolopleiding met goed gevolg afronden dankzij donaties vanuit Nederland en gaan nu verder met hun lerarenopleiding. De inspecteur heeft ons dit jaar opnieuw uitgelegd hoe beiden na het behalen van hun diploma kunnen solliciteren naar een betaalde baan op de Lusekelo Community School.

**David en Foster**, de andere twee Community Teachers, hopen in 2013 hun eindexamen middelbare school te behalen, waarna zij ook de lerarenopleiding kunnen volgen. ZWO Hilversum heeft toegezegd gedurende drie jaar de studiekosten te willen betalen voor deze vier nog niet gediplomeerde Community Teachers. In Zambia bestaan er weliswaar geen Christelijke scholen, maar er wordt **wel** op alle scholen bijbelles gegeven. Er is zelfs aan elke school een speciale godsdienstleraar aangesteld.

Rechts: **Mr. Emmanuel Mumba**, klassenleerkracht en godsdienstleraar op de Lusekelo Community School. Hij is op zoek naar mensen die hem financieel willen helpen om zijn droom te kunnen waarmaken: een studie voor hoofdonderwijzer. Ook al verdient hij zelf salaris, hij moet zorgen voor de kinderen van zijn overleden broers en voor zijn ouders en zijn oma. Zo gaat dat in Zambia ..... Degene die verdient, zorgt voor de hele familie!



**2<sup>de</sup> Kans Onderwijs Sharon** is 24 jaar, getrouwd, drie kinderen



van 6, 4 en 2 jaar. Zij wil journalist worden, maar moet eerst nog drie klassen van de middelbare school afmaken. Zij zal dat via een soort LOI-opleiding doen. Gelukkig is er een sponsor uit Bussum, die drie jaar een bedrag van €150 schenkt, zodat de grote wens van Sharon in vervulling kan gaan.

**Lontia** is 21 jaar oud. Ze is wees en woont bij haar groot moeder. Deze is al erg oud en kan geen schoolgeld meer voor haar betalen. Daarom moest ze al in 2008 van school af. Ze wil haar opleiding dolgraag afmaken. We zoeken een sponsor voor haar. (3x €150)

**Microkrediet Mildred**, een weduwe met 5 kinderen, geeft aan



Claudia en Marjan een kip uit dankbaarheid voor het microkrediet dat zij vorig jaar had gekregen. Uit een lap stof van Kw.10.000 maakt ze een prachtig schort en ze verkoopt deze voor Kw 30.000 aan o.a. Safari Lodges. Van de winst heeft ze haar krediet

van Kw 500.000 afbetaald, heeft ze nieuw materiaal gekocht en kan ze leven met haar gezin. Mildred heeft het idee van het microkrediet goed begrepen. Wij hebben 20 schorten van haar gekocht.

**Rhoda en Maureen** doen het ook goed. Uit een lap van Kw 10.000 maken zij drie kussensloopjes, die ze per stuk verkopen voor Kw 10.000. Ook zij maakten zo

voldoende winst. Voor sommigen is dat nog moeilijk. Van het krediet begint men een 'business', bv. bij de rivier een grote hoeveelheid gedroogde vis kopen (4 uur fietsen) om elders per portie te verkopen. Als dat per fiets gebeurt, levert het nog wat op, maar als de vis per minibus moet worden vervoerd, vergeet men dat de vervoerskosten moeten worden afgetrokken van de winst. Dan kan alleen het krediet terugbetaald worden en is men niets opgeschoten.



**Daniel** is getrouwd met Maria, zij hebben twee zoontjes. Hij is een veel belovende zakenman. Met een microkrediet begon hij een kippenfarm, maakte en verkocht houtskool. Hij haalde zijn rijbewijs en hij spaarde voor een minibus.



Ook zorgde hij voor een tiental koeien van anderen. Toen sloeg het noodlot toe. De kippen kregen een ziekte en gingen dood; een groot aantal koeien werd gedood door een ongeluk 's nachts met een heel grote vrachtauto; een groot bedrag van zijn spaargeld werd gestolen. Hij raakte in een depressie. Alles wat er zo veelbelovend uitzag, was hij kwijt. Hij kon zijn krediet niet terugbetalen. Tijdens ons bezoek hebben we naar zijn nieuwe businessplan gekeken. Van verkocht houtskool heeft hij inmiddels weer kippen gekocht. De markt daarvoor is goed. Lodges, hotels en restaurants kopen liever 'village' kippen dan de met groeihormonen ingespoten 'fabrieks'-kippen. Iemand uit Hilversum heeft Daniel € 100 geschonken om zijn kippenhok veilig en af te kunnen maken met gaas. Geld voor een golfplaten dak heeft hij al verdiend met de verkoop van houtskool. Het kippenhok wordt van steen, het dak van ijzeren golfplaten, zodat het uit jaloezie niet makkelijk in brand gestoken kan worden.

**Sunrise Multy Purpose Coöperatie** Het huis van **Lemma** is bijna af, alleen nog een golfplaten dak, cement voor de vloer en om de muren aan te smeren. Verder nog ramen en deuren en verf. Tijdelijk woont hij met zijn gezin in de opslagruimte van de werkplaats. Hij is een vakkundige timmerman. Hij maakt o.a. barkrukken, tafels, stoelen, bedden en deuren.



**Kerken voor kerken.** Met een collecteopbrengst van € 300 van de



Adventistenkerk in Hilversum, konden we de zuster gemeente bij Mumbwa weer heel erg blij maken. De bouw van het nieuwe kerkje had het hoogste punt bereikt en met deze nieuwe donatie hoopt men er nu een dak op te kunnen

maken. Zolang de kerk nog niet klaar is, wordt de dienst elke zaterdag nog steeds in de school gehouden. Op zondag zijn er ook activiteiten van deze gemeente in de school. Daarnaast mochten we de opbrengst van een collecte in de Bethlehemkerk in Hilversum, tijdens een uitzonderlijk feestelijke dienst in de Evangelische Kerk, aan de penningmeester van deze kerk overhandigen. Afgelopen jaar is de kerk verbeterd met een afsluitbare deur, nieuwe (echte) ramen en een serie houten banken om op te zitten.

Het is een grote wens om in de toekomst de binnenmuren aan te kunnen smeren en wit te schilderen. Aan het eind van de bijna drie uur durende dienst zongen Claudia en Marjan: "Give me oil in my lamp, keep me burning" en het refrein zong iedereen uit volle borst mee. "Sing Hosanna, Sing Hosanna, Sing Hosanna..." begeleid door bongo's. Wat een feest!



In februari 2012 stonden we voor de enorme klus om voor de laatste fase van ons project "Lusekelo Community School" € 75.000 bijeen te brengen. Voor een drie-klassig schoolgebouw € 30.000 en voor drie lerarenhuizen met buitentoilet, nog eens € 15.000 per stuk. Na de goedkeuring van Wilde Ganzen, hoefden we zelf nog "slechts" € 48.388 te werven. Wilde Ganzen voorziet dat bedrag van een premie van 55%, wat neer komt op de resterende € 26.612. Op dit moment zoeken we nog actief naar de laatste € 8.000!



**WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR.**

Stichting Lusekelo Zambia heeft een ANBI status  
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting

**Stichting Lusekelo Zambia, Rabo 3837.85.294, Bussum**

Voorzitter Eustuce Makumbe, Penningmeester Claudia de Raadt

Secretariaat Marjan Sluiter, Loosdrechtseweg 193

1215 JT Hilversum tel: 035-7723107 e-mail mjsluiter1944@kpnmail.nl